

# Nijs út Nijskoat

## Het zit er weer op

De zomer is voorbij, de vakanties zijn ten einde. De vakantiespullen zijn opgeborgen en de laatste zandkorrels uit de schoenen geklopt.

Allemaal moeten we terug naar het dagelijkse ritme.

Ook de medewerkers van Skoatter Doarpsnijs zijn teruggekeerd van zomerreces. Ze hebben hun plaats aan de vergadertafel weer ingenomen om het eerste nummer van dit seizoen met onverminderd enthousiasme te presenteren.

## Bosfeest Nijskoat

Het traditionele Bosfeest Nijskoat met dit jaar als *Thema Sport* moest helaas door de aanhoudende slechte weersomstandigheden worden afgelast. De overmatige nattigheid bleek gelukkig maar tijdelijk. Veel zon en plezier maakten de minder leuke start van de zomer weer een beetje goed. Maar het vastleggen van een

nieuw tijdstip voor het Bosfeest werd

bemoeilijkt door organisatorische problemen. Alle moeite ten spijt heeft de feestcommissie dan ook moeten besluiten om het feest dit jaar niet door te laten gaan. We wensen de leden van de feestcommissie alle succes toe tot het volbrengen van de volgende ronde. In 2025 zien we het resultaat hoopvol en in alle vertrouwen tegemoet.

## Sport

Dus geen Bosfeest, doch niet te lang getreurd, er was meer, veel meer dan alleen het Bosfeest. Sport te over. Het EK voetbal in Duitsland, de Olympische Spelen en Paralympische- spelen in Frankrijk. Tour de France en Tour de Femmes om maar een paar te noemen. In ons eigen Heitelân de PC van Franeker, de Freulepartij in Wommels en het spektakulaire Skûtsjesilen. Een bijzonder hoogtepunt was het plaatsen van Oranje in de halve finale.

Ter bekroning van de Nederlandse OS deelnemers waren er maar liefst 34 gewonnen medailles!

Daarbij niet te vergeten dat het kleine Nederland met *slechts* 18 miljoen inwoners verhoudingsgewijs met kop en schouders boven China (1,4 miljard inwoners / 91 medailles) en

Amerika (332 miljoen inwoners / 126 medailles) uitsteekt.

De Nederlandse inbreng van de Paralympischespelen was veel belovend. Bij het inleveren van dit stukje van Nijs út Nijskoat waren de Spelen nog in volle gang.

Op zondag 8 september heeft de sluitingsceremonie plaatsgehad.

## Sport is cultuur

en cultuur is er, zo wordt gezegd,

om de wereld mooier te maken. Het huidige kabinet heeft omstreden bezuinigingsplannen. Nu 's lands inkomsten zijn beperkt en het geld niet meer

tegen de plinten klotst zal ook Cultuur de dans niet kunnen ontspringen. Met spanning wordt uitgekeken naar Prinsjesdag waar de rijksbegroting en Miljoenennota worden gepresenteerd.

## **Skûtsjesilen**

Het Skûtsjesilen in ons eigen en overweldigend mooie waterrijke Fryslân was weer een waar spektakel. De meeste Skûtsjes van vandaag de dag zijn voor duizenden Euro's omgebouwd. Met volle zeilen zijn het ware snelheidsmonsters. Honderd jaar geleden dienden ze simpelweg voor het vervoer van turf, aardappelen, terp-aarde en welk ander aanbod dan ook. Zelfs de attracties van de kermisexploitanten gingen over het water. Elk dorp van een beetje betekenis had een haven of kade. Evenmin ontbrak een zuivelfabriek. Naast paardenwagen werd de melk per schouw of praam aangevoerd.

De schippersvrouwen stonden hun mannetje om aan boord alles in goede banen te leiden. Binnen, in de roef, bestierden ze de huishouding.

Buiten fungeerden ze als roerganger en dekknecht. Als het moest zelfs in de *beage* om het schip in beweging te houden.

Sippy Tigchelaar & Alice Booij hebben het op onnavolgbare wijze in hun boek *Schippersvrouwen* beschreven. Het rail en later het wegtransport hebben stilaan veel van die vervoerstaken overgenomen. Gebleven is de nostalgie van het Skûtsjesilen maar nu zijn stuurmanskunst, taktiek en snelheid de bepalende factoren.

Bij een wedstrijd is men afhankelijk van de sterk afwisselende weersomstandigheden, met windstilte en fikse pûsters. Dit leidt meer dan eens tot onderlinge irritaties en de onvermijdelijke rode protestvlag doch dit hoort onmiskenbaar bij de emoties in de wedstrijd. Er is geen evenement waar vreugde en teleurstelling zo dicht bijeen liggen als de Sport. Ooit zei een oud-wedstrijd schipper: *Op het land zijn we vrienden maar op het water zijn we vijanden*. Waarop een der toehoorders hem corrigeerde met: *nee, geen vijanden maar rivalen*. Dat leek ook hem een betere uitspraak.

De Skûtsjes van nu gaan langer dan een mensenleven mee en dan geldt een oude zegwijze;

*Eltse skipper sil ea it jelmhout út hannen jaan maoatte.*

## **Zwarte Wimpel**

Het wedstrijdseizoen van Skûtsjesilen 2024 werd overschaduwed door het te vroeg overlijden van Pieter Brouwer, oud-schipper van het Heerenveenster Skûtsje *Gerben van Manen*.

Met de aanhef van de rouwannonce

### ***Hwa't farre wol***

### ***moat stoarmen noedzje***

wensen we echtgenote Aukje, onze dorpsgenoten Trynke Brouwer, Eildert Meeter, harren bern en verdere familie veel sterkte toe met dit verlies.

## **Bootjegasten**

Het is volop genieten van zon en buitengebeuren op en langs de Engelvvaart van Nijskoat. De ware watersporters weten hoe het hoort. Zij ruimen na

uitbundig vertier of stille geneugten alles netjes op. Er zijn helaas ook anderen die tot grote ergernis hun rotzooi slordig achterlaten.

Anderszijds moet worden opgemerkt dat de grote gemeente-container bij de brug is weggehaald en het blijkt dat de kleine afvalbakken te vaak niet aan de wensen voldoen. Aanleg en verblijf langs de Engelenvaart is nog steeds vrij. Dit juichen zowel de gastvrije inwoners van Nijskoat als de passanten van harte toe. Laten we dat zo houden!

### **Veranderingen**

Hotze van der Meulen is van zijn oorspronkelijk plekje op nummer 26 verhuisd naar het zo vertrouwde *Aldershûs* op nummer 34. Het zal vast niet moeilijk zijn om daar de draai weer te vinden. We wensen Hotze veel goede jaren toe op dit niet helemaal nieuwe adres.

Sjouke en Joke Scheper zijn verhuisd naar Lippenhuizen. Familie Zijlstra heeft zich in Oudeschoot gevestigd. We zullen ze zeker missen maar wensen hen alle goeds toe op hun nieuwe stek.

Natuurlijk namens alle bewoners van Nijskoat een warm welkom aan de nieuwe bewoners.

We hopen dat zij zich als nieuw ingezetenen van Nijskoat gauw thuis en vertrouwd mogen voelen.

### **Schoolreisje met OTS**

OTS staat voor **O**pleiding, **T**oets en **S**tudiecentrum maar ook voor **O**nderwijs en **T**ouringcar **S**ervice.

De inwoners van Nijskoat hebben meermalen kunnen genieten van de mooie en boeiende bus-trips met onderweg interessante bezienswaardigheden. Jan Ots rijdt met de immer proper en glanzende bussen niet alleen voor studiereizen maar heeft ook een breed dienstenpakket voor sportclubs en scholen in en rond Heerenveen.

Zo willen ouders van Nijskoat graag de prachtige en blijde belevenissen van hun schoolkinderen van Basischool *Spring!* delen met de lezers van *Skoatter Doarpsnijs*. Elders in deze editie vindt u van ouders een uiteenzetting en een plaatje van het onvergetelijk schoolreisje.

### **Burendag**

De altijd gezellige en jaarlijks terugkerende burendag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 28 september. Het programma wordt nader bekend gemaakt. U kunt rekenen op een leuk en passend evenement. Bij uitstek geschikt

om de banden van de *Mienskip* weer wat aan te halen en kennis te maken met de nieuwe inwoners van Nijskoat.

Let op het nog te verschijnen programma + uitnodiging.

Komen dus!

## **Tenslotte**

Vanuit Nijskoat wensen wij u met een hartelijke groet een aangename nazomer toe.  
Oant Sjen!

Jeen Landman

## **Van de ouders van *Spring!***

Op 27 juni hadden Afke Siebenga, Klaas-Pieter en Marije Meeter en Bauke Bakker schoolreisje vanuit *Basisschool Spring!*

Bij school reed de bus van Ots studie reizen voor. Jan Ots was de chauffeur deze dag.

Dit was leuk voor de Nijskoatters want ze kennen Jan wel vanuit het dorp.

Toen het schoolreisje was afgelopen, zijn Afke, Marije, Klaas-Pieter en Bauke thuis gebracht met de bus.

Dit was prachtig! Misschien wel het mooiste van die dag 😊

Eerst reed de bus het erf op bij de familie Bakker.

En kwamen alle kids super enthousiast uit de bus.

Hierna zijn ook Marije en Klaas-Pieter en Afke persoonlijk door Jan thuis gebracht.

Jan, bedankt namens de kinderen en de ouders!

Super dat je dit voor de jonge Nijskoatters hebt gedaan.

Voor de kinderen een onvergetelijke ervaring wanneer je na je schoolreisje persoonlijk met de bus wordt thuisgebracht.