

Het samengaan van de Amersfoortse school en Gemeente Heerenveen vindt op deze wijze al 65 jaar plaats. Zo kunnen stadskinderen niet alleen het leven op het platteland leren kennen maar ook waar gewassen, melk en vlees vandaan komen. Hoe de boer het produceert en hoe het leven van een boerengezin zich voltrekt.

Zo belandden twee leerlingen bij Jelmer Bakker en twee bij Flip IJntema op de pleats.

Voor melkerstiid opstaan en tussen het vee aan het werk. Een hele belevenis voor een stadsbewoner.

Zij zullen vast en zeker het verschil hebben leren kennen van een stier en een koe.

### **Terzijde nog enkele vergelijkingen**

De Duitse vergelijking kwam al aan de orde.

Hieronder nog enkele.

Een koe is een rund

maar elk rund is nog geen koe.

Elke Palestijn is Arabier.

Elke Arabier is nog geen Palestijn.

Dat laatste werd me haarfijn uitgelegd door de Arabische chauffeur en onze joodse gids tijdens een busreis door het toen nog redelijk rustige Israël.

### **De tijd vliegt voorbij**

of vliegen wij voorbij?

Gerrit Jansen heeft het in zijn laatste column over dromen en vliegen.

Nu is daar niets op tegen. Sterker nog dromen over alles en nog wat kan prachtig zijn en zelfs inspiratie opwekken. Vliegen is heel iets anders. De Oostenrijkse Frans Reichelt dacht dat hij van Eiffeltoren kon springen. Hij was kleermaker en ontwierp een pak waarmee hij dacht te kunnen vliegen. Om dat te bewijzen sprong hij in 1912 op zestig meter hoogte van de Eiffeltoren. Het werd een fatale sprong. Het toegestroomde publiek was er getuige van hoe hij zich te pletter sprong.

Blijf maar met beide benen op de grond zegt de een. De ander zegt met beide benen op de grond kom je geen stap verder. Misschien hebben ze beide wel (on)gelijk.

Heeft u dat ook? Bij het tevoorschijn halen van de kerstspullen lijkt het of het gisteren was dat ze werden opgeborgen. Ja, dan zeg je gauw de tijd vliegt voorbij.

### **Vorbij**

De bomen worden kaal.

De luchten grauw en grijs.

De regen klettert met bakkenvol uit de hemel.

De dagen korten, het gasverbruik stijgt doch niet getreurd,

in de huiskamer is het warm en smûk. De eerste Adventsweek en 5 december met haar onmisbare pakjes, pepernoten en gedichten vloeien geruisloos samen. En zo dompelt Nijskoat zich stilaan in de kerstsfeer met kerstboom, lichtjes en verhalen.

De groencommissie is zichtbaar bezig met plaatsen van bomen en inkleden van kerstgroen en ballen.

Hulde voor het vele werk!

### **Oproep**

Maaïke Siebenga heeft een oproep gedaan om op zondag 17 december medewerking te verlenen aan het jaarlijkse kerstfeest in het Nijskoatter tsjerkje. Een fijne plek om samen te komen. Niet alleen voor Nijskoatters maar natuurlijk ook voor eventuele aanhang. Allen van harte uitgenodigd.

Maaïke en anderen veel succes

toegewenst met de voorbereidingen.

### **Nieuwe dorpsgenoten**

Op het jaarlijkse Nijskoatter kerstfeest hopen we ook Jildou Dragt en haar kinderen Roos en Tom te mogen begroeten. De familie heeft zich gevestigd op nummer 47-A.

We hopen dat zij zich in Nijskoat gauw thuis mogen voelen en wensen hen een goede tijd toe.

### **Kerstbomenverkoop**

Henk Swieringa heeft een tweede tak ontdekt. Naast het welbekende auto onderhoud nu ook bij huize Swieringa in overvloed kerstbomen te koop.

De grootte van uw keuze is er wel zeker bij. Om de verkoop in een vrolijk jasje te steken zijn op zaterdagen feestelijke olieballen en glühwein als toegift. Zaterdag 16 december voor het laatst. Dus wees erbij.

Warm Aanbevolen!