

Nijs út Nijskoat

De kop is er af

De kerststukjes langs de weg hebben plaatsgemaakt voor nieuw groen dat we binnenkort tegemoet mogen zien.

Dank en compliment aan de groencommissie.

De eerste maand van het nieuwe jaar is al weer voorbij. Wellicht veel goede wensen uitgesproken en al dan niet van start gegaan met goede voornemens voor 2026. Het is ook het jaar van het paard dat de symbolische boodschap draagt "Beweeg vooruit, maar blijf verbonden met je hart".

Omgevingsvisie Nijskoat

De jaarwisseling moest nog plaatsvinden toen een belangrijke brief van Plaatselijk Belang bij de Nijskoatters in de brievenbus gleed met als onderwerp Dorpsvisie Nijskoat.

Met hierin de mededeling over wat we in de toekomst als dorp aan ingrijpende veranderingen kunnen verwachten. In de eerstvolgende vergadering PB wordt inhoudelijk uitleg verstrekt en krijgen we hopelijk meer duidelijkheid over een en ander. Het was wel even slikken van die berichtgeving van Gemeente Heerenveen over de nabije toekomst van het buitengebied. Hoewel ons dorp in de categorie

'Kleine kern' valt is het wel gerangschikt 'in directe invloedssfeer Heerenveen'. Het landschap aan de zuidwest kant van Gemeente Heerenveen waar de Engelenvaart en Tjonger samenstromen is een waardevol gebied waar natuur en landbouw in volkomen balans zijn.

We weten dat in het ondermaanse niets blijvend is. In de groeikernen van Friesland heeft Heerenveen een belangrijke positie ingenomen. Daar kunnen allerlei consequenties uit worden getrokken. Ook minder aantrekkelijke. Maar zolang er geen chaotische omstandigheden uit ontstaan kunnen en zullen wij er mee moeten leven.

'De gemeente Heerenveen bruist van ambitie en is volop in ontwikkeling'. Zoals gemeente Heerenveen zich zelf omschrijft. Ook ons mooie dorp ontkomt niet aan de veranderingen van de tijd. Maar wel kunnen we als inwoners van Nijskoat waakzaam zijn om het inslaan van foute en doodlopende wegen te voorkomen. We leven in een land van vrijheid en democratie. Dus Nijskoatters maak gebruik van de uitnodiging van PB. Toon uw aanwezigheid en laat u horen.

Niets is hier blijvend

Je kunnen laten horen. Hoe anders is dat maar al te vaak in de rest van de wereld waar

machtswellustelingen als tirannieke tovenaarsleerlingen koste wat kost tot het uiterste gaan om hun eigen gelijk en duivels winstbejag te behalen. Dat kan welzeker tot wereldwijde onrust zorgen en ongetwijfeld met een hoge prijs zal eindigen. Meestal vallen deze lieden in hun eigen zwaard, maar tragiek ten top, daarin vele onschuldigen met zich meeslepen.

IJspret en sneeuwoverlast

Vele jongeren hebben niet of nauwelijks winter van enige betekenis meegemaakt. Evenwel in de eerste weken van januari was het flink raak. Weliswaar geen Elfstedentocht maar wel enige dagen schaatsplezier op ijsbanen en vertrouwde buitenbanen. Zelfs het nostalgische belslydjeie werd na jaren weer eens gehouden. Na enige dagen van overlast viel de dooi in en was de sneeuw snel verdwenen. Maar het venijn zat in de staart; IJZEL, en niet gering. Het hele openbare leven was ontwricht. Maar ook dat was na enkele dagen voorbij en alles ging weer over tot de orde van de dag.

Afscheid van de winter

Na alle sores van sneeuw en gladheid is het voorjaar merkbaar in aantocht. Met het lengen van de dagen tonen de dappere sneeuwkllokjes voorzichtig hun

schoonheid. De puntjes van krokussen en narcissen zijn al zichtbaar. De twitterende meesjes, die overigens bij de Nationale Tuinvogeltelling 2026 de mussen in aantal hebben overtroffen, luiden het voorjaar in. Veel knoppen in struiken en bomen staan al op springen.

Biodiversiteitscommissie

En met het verdwijnen van het koude winterweer is de tijd aangebroken om de tuin in te duiken. De Nijskoatters zijn een bevoorrecht en nijver volkje met een royale tuin rondom het huis. En wat die tuin betreft valt er misschien nog wel wat te leren. In deze hectische tijd van circulaire economie, duurzaamheid, alerts en noodpakketten hebben de leden van de biodiversiteitscommissie, welke bestaat uit de Nijskoatters Arjan, Sietske, Annette en Gerlinda iets opgezet. Zij nodigen belangstellende dorpsgenoten uit om inspiratie op te doen over een duurzame wijze van tuinieren. Op dinsdag 17 februari om 19.30 uur a.s. bent u van harte welkom op de locatie van OTS InterStudie aan de Rotstergaastweg 33. Opgave per mail vóór 14 februari bij Gerlinda Frederiks.

gerlindanijboer@hotmail.com

Verhuizing

Het schiet al aardig op met de

woning van Rene en Annette Van der Meché. Over niet al te lange tijd wordt hun geduld beloond en kunnen zij intrek nemen in het nagelnieuwe huis. We wensen hen een fijne tijd met plezierig en langdurig woongenot toe.

Buurtpreventie

Via whatsapp werden inwoners van Nijskoat en omgeving op de hoogte gebracht dat er weer verdachte personen langs de deur gingen met smoesjes over goede doelen. Deze lui bedenken voortdurend nieuwe ideeën om mensen geld af te troggelen of kostbaarheden af te geven. Let goed op en bij vermoedens van kwade opzet meld dit onmiddellijk door 112 te bellen. De politie komt liever een keer te vaak dan te weinig. Met onze ogen en oren zijn we samen sterk.

Overlijden

We werden opgeschrikt door het plotseling overlijden op 8 januari van ons voormalig dorpsgenoot Herman van Miltenburg. Hij werd 75 jaar en bestierde jarenlang samen met broer Koos de melkveehouderij aan het eind van de Rotstergaastweg. We herinneren hem als een vriendelijke man en goede buur. We wensen de nabestaanden alle sterkte toe met dit verlies.

Voor de muziek uit of achter

de feiten aanlopen

De skriuwers van Nijs út Nijskoat pogen met vol enthousiasme actuele stukjes voor u te schrijven. Doch tussen het schrijven en bezorging van Skoatter Doarpsnijs zit ruim een week. Vaak niet ideaal om het up-to-date bij te benen. Soms te laat om de juiste informatie op het papier te krijgen. We streven naar een optimaal resultaat. Daarbij horen we graag rechtstreeks van de lezers wetenswaardigheden of nieuwtjes die de moeite waard zijn om te plaatsen. Daartoe vindt u onderaan naast mijn naam nu ook mijn mailadres. Het spreekt voor zich dat uw inbreng ten zeerste op prijs wordt gesteld.

In de tijd terug

Toen wij ruim dertig jaar geleden als jong gezin met vier kinderen in het dorp Nijskoat neerstreken, woonden er relatief meer ouderen dan jongeren. Wij behoorden toen tot -wat we noemen- de middenmoot. Met het verstrijken der jaren is er nogal wat veranderd. Generaties gingen en generaties kwamen. In de vaart der volkeren zijn we nu beland in het slotstuk van ons leven. Wat nu nog voor ons ligt is blijde toegift met zorgeloos en aangenaam wonen in het mooie Nijskoat.

Tenslotte

wens ik vanuit Nijskoat met
Franciscaanse groet u Vrede en
alle Goeds toe. Oant Sjen!

Jeen Landman

jeen.landman@gmail.com

