

## Wie betaalt, bepaalt

Na het in gebruik stellen van de Leopard werden alle Centurions afgedankt. De nasleep daarvan veroorzaakte flink wat ophef in de Tweede Kamer. Wat was er aan de hand? Op 6 oktober 1973 was in Israël de Jom Kippoer oorlog uitgebroken. De gedachte leefde dat Nederland afgedankte Centurions aan Israël had geleverd. Niet helemaal onterecht want wat bleek? De Verenigde Staten eisten de oude Centurions op want dat land was nog altijd de rechthebbende eigenaar van het spul. Enkele Centurions zijn inderdaad in Israël ingezet en bewezen ondanks hun ouderdom meer dan eens gewaagd te zijn aan de Amerikaanse Patton tank.

De meeste Nederlandse Centurions zijn in Finland en Oostenrijk terecht gekomen. Wie de bewaard gebleven exemplaren in ons land wil bewonderen kan terecht in het Nationaal militair Museum in Soest.

Inmiddels is de eerste Leopard door de tijd ingehaald. De nieuwste en meest geavanceerde versie wordt de Leopard 2 A7 genoemd. Oekraïne zal het voorlopig met de Leopard 1 of 2 moeten doen. Een heel gedoe voor de Oekraïners met die verschillende typen Duitse, Amerikaanse en Britse tanks voor zowel de opleiding als logistiek, technische voorzieningen en de verschillende soorten munitie.

Om mijn geheugen na bijna zestig jaar weer wat op te diepen heb ik het beduimelde uit 345 pagina's bestaande *Handboek Voor De Gebruiker van de Centuriontank MK5* uit 1958 na vele jaren maar weer eens opengeslagen. Om dit verhaal zuiver te houden heb ik onmisbare bronnen van onder meer Mr. E.A.K.G. Ruys geraadpleegd.

## De tijd zal het leren



Even terug in de tijd; Het München verdrag van 1938 heeft heel Europa in de vernieling doen belanden. Als destijds een dreigende vuist was opgestoken naar Nazi Duitsland had het nooit zover hoeven komen. Gorbatsjov kwam in de 80-

er jaren van de vorige eeuw met zijn Perestrojka en Glasnost. De Oost West verhoudingen ontdooiden. De muur viel en de NAVO kwam in de pauzestand. Met andere onvoorspelbare machthebbers in Rusland is het tij weer ten kwade gekeerd. Met de hulp van het Westen

aan Oekraïne wordt nu een vuist gemaakt richting Rusland

*tot hier en niet verder*

N.B. Het kaartje van Oost en West Duitsland toont het werkgebied van ons leger tijdens de *Koude Oorlog*.

## Iets vrolijkers

Het jaarlijkse *Groei en Bloei* festijn van Nijskoat heeft op 20 mei op een zonovergoten dag plaatsgehad. Ongeveer 30 standhouders toonden hun koopwaar aan circa 1000 bezoekers. Parkeerwachters zorgden dat het autoverkeer in goede banen werd geleid. Dank en Compliment! Niet ongenoemd mag blijven is wijlen Kees Bakker die altijd met veel enthousiasme het voortouw van de organisatie op zich heeft genomen.

'In de Geest Present!'

## Buitendienst

Na jaren van afwezigheid wegens corona, was er in het Yntemaboskje op zondag 21 mei weer een door de Doopsgezinde Gemeente Heerenveen-Tjalleberd georganiseerde Hagepreek oftewel Buitendienst. Voorganger die dag was dominee Johannes van der Meer van Akkrum. De weersomstandigheden waren redelijk goed maar door de Noordenwind bleek een jasje niet overbodig te zijn. De gloedvolle preek over de woestijntocht van Mozes was ook hartverwarmend. Het leek ons of het de tijd deed versnellen. Na de dienst was er in prettige sfeer van saamhorigheid tijd voor een onderling praatje met koffie + koek als genoeglijke afsluiting. Tine Vogel werd als gastvrouw in het zonnetje gezet en kreeg als dank een bloemstuk overhandigd met het verzoek dat dit bijzondere gebeuren zich zo mogelijk volgend jaar mag herhalen. Anders dan in eerdere jaren waren er dit keer weing Nijskoatters aanwezig. Wijlen Ph. Yntema bracht in zijn tijd, samen met anderen, uitnodigingen rond. Volgend jaar misschien wat meer aandacht schenken via het Skoatter Doarpsnijs.

## Bosfeest

Het *Yntemaboskje* is een fijne plek als ontmoetingsplaats. Het is ook de plek waar Nijskoatters en genodigden elkaar mogen treffen om deelachtig te zijn bij het traditionele bosfeest. Op zaterdag 17 juni 2023 was het zover. De feestcommissie is druk doende geweest om deze dag tot een succes te maken. Volgende keer meer hier over.

## Vakantie

De redactie van Skoatter Doarpsnijs heeft u reeds in kennis gesteld van het feit dat het eerstvolgende nummer van dit blad pas na de zomer en wel in de maand september zal verschijnen. Tot dan. Prettige vakantie en met Simmerse Groetenis

Oant Sjen!

Jeen Landman