

NIJS ÚT NIJSKOAT

Het is nog begin maart wanneer ik dit schrijf. Maar van welke kant ik Nijskoat ook binnen rijd, ik kan het niet laten om luidkeels te zingen: *Dan komt de Maitiid*.

Toch moeten we nog zo'n zeven weken wachten voor de meimaand aanbreekt, maar wat een feestelijke binnenkomst met overal prachtige krokussen in kleurrijke bloei. Alle eer aan de inwoners die dit mogelijk hebben gemaakt. Waarin een klein dorp groots is.

Overal activiteit in tuinen en op het land: de winter is eindelijk voorbij. Van veel mensen hoorde ik dat ze meer dan genoeg hadden van de vorst en kou. De vraag is natuurlijk wel of we zo blij moeten zijn met al die weerrecords. Het zijn natuurlijk ook signalen van de klimaatverandering waar we getuige van zijn.

Ook activiteit in het huis van Sandra van der Molen: hier wordt nog steeds verbouwd maar Sandra is inmiddels al wel verhuisd met haar kinderen. Welkom terug! In ieder geval op zeer bekend terrein.

Achter het huis van Jacqueline en Menno wordt ook flink gewerkt. Wat daar gebeurt? In een volgend nummer wordt u op de hoogte gehouden.

It Smûke Boekehoekje heeft zo nu en dan ook weer last van een flinke overstroming, van boeken dan. Weest alstublieft kritisch op wat u doneert. Geen oude studieboeken, reis- en campinggidsen en streekromans van voor de Tweede Wereldoorlog. Ook hier is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit.

Namens Nijskoat: In moaie Maitiid