

# Nijs út Nijskoat



September was een maand vol activiteit in Nieuweschoot.

## Doopjurken

In het weekend van 16 en 17 september heeft er een bijzondere tentoonstelling plaatsgevonden in het kerkje van Nieuweschoot. Er was een grote collectie te zien van oude doopjurken. De smaakvolle presentatie, het sfeervolle kerkje en de gastvrije ontvangst maakte van het bezoek een bijzondere belevenis. Ook de toelichting bij de jurken was een mooie aanvulling. Zo werd duidelijk dat heel vaak de trouwjurk van de moeder werd gebruikt voor de doopjurk van het kind. Duurzaamheid nog voordat dit begrip werd uitgevonden. Ook werd dezelfde doopjurk vaak van generatie op generatie doorgegeven. De expositie werd druk bezocht en viel bij de bezoekers zeer in de smaak. Wij hopen dat dit initiatief navolging verdient, zodat ons fraaie kerkje wat vaker onderdak zal bieden aan kunst, historie en cultuur.



*Afbeelding: de doopjurken*

## Burendag

Zaterdag 23 september hadden wij weer burendag. Zoals ieder jaar komen de inwoners van ons dorp bij elkaar. Dit jaar was het een dag vol activiteit. Er werd in de ochtend en begin van de middag een Garagesale georganiseerd.

Prachtige spullen werden tentoongesteld die gekocht konden worden voor kleine prijsjes. Het aanbod was zeer divers. Van honing uit eigen dorp tot speelgoed, schilderijen en kleding. Er is goed handel gedreven door jong en oud.



's Middags vanaf 3 uur was er door de organisatie van burendag een speurtocht over het Kerkepad en opdrachten.