

Maar... met de kennis van de Nijskoatters die meeliepen is de uitkomst toch gevonden!



Na de speurtocht was het tijd voor de kinderen om insectenhôtels te vullen. De organisatie hiervan was in handen van de Biodiversiteit commissie. De hôtels zijn gemaakt door Rinke. Het was dus weer een staaltje vakmanschap en we hopen dan ook dat de insectenhôtels

voor lange tijd een mooi plekje gaan krijgen in ons biodiverse dorp.

Er was tijdens het vullen van de hôtels gelegenheid om koffie, thee of ranja met iets lekkers te nuttigen.

Vanaf half 6 was het tijd voor het potluck diner! Wat is potluck?

Dit is een gezamenlijke maaltijd waarbij elke deelnemer of groep deelnemers eten meebrengt (vaak zelf bereid) en dat deelt met alle andere aanwezige gasten.

En wat was er een heerlijkheid aan eten gemaakt door de mensen die zich op hadden gegeven. Gerechten vanuit de hele wereld waren klaar gemaakt om met elkaar te delen. Je kon het zo gek niet bedenken en het was er in fijne smaken en geuren.

Zoals u leest was er de gehele dag activiteit in ons dorp. Gelegenheid, om met elkaar in contact te komen. Voor een ieder wat wils. Een zeer geslaagde dag.

Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!

